

Piëmonte e tartufi (wijn-spijs-cultuur reis).

De reis “Piemonte e tartufi” van 9 t/m 12 november is een 4 daagse wijn-spijs-cultuur reis naar Piëmonte in Italië en is een unieke gelegenheid om “la dolce vita” van binnen uit te ervaren. De reis wordt begeleid door Hans en Stefania. Stefania woont in Italië en zal het culturele aspect van de reis verzorgen. Ze doet dit in het Engels. De wijn- en gastronomische aspecten zullen door Hans worden toegelicht.



Piëmonte ligt in het noordwesten van Italië, tegen de grenzen met Frankrijk en Zwitserland en betekent letterlijk “aan de voet van de bergen”. De schoonheid van de regio uit zich in vele aspecten. Tijdens deze reis willen we met name de culinaire kant van Piëmonte laten ervaren. In heel Piëmonte wordt veel waarde gehecht aan authentieke en kwalitatief hoogwaardige producten. Deze staan internationaal in hoog aanzien. Denk o.a. aan de witte truffels, chocolade, hazelnoten en overheerlijke kazen. Fijnproevers komen dan ook volledig aan hun trekken. Daarnaast is Piëmonte vanwege haar prestigieuze Barbaresco en Barolo de bakermat van de Italiaanse wijn. De Barolo wordt in Italië met recht ook wel de ‘Wijn van de Koningen’ en ‘Koning van de Wijnen’ genoemd.

Reisbeschrijving.

9 november.

U reist op eigen gelegenheid naar Italië. Een vlucht met KLM vanaf Schiphol naar Turijn in de ochtend is de beste optie.

Na aankomst op het vliegveld van Turijn om 11.10 uur rijden we met de VIP bus naar de luxe agriturismo "Podere la Piazza" (<http://www.agriturismolapiazza.it>) waar we twee nachten zullen verblijven.



Na aankomst is er natuurlijk een lekkere welkomstdrank gevolgd door een lichte lunch. U kunt even heerlijk ontspannen en om 17.00 gaan we met de bus naar Canelli. De stad van de wijn. Bijna 800 hectare beplant met wijnstokken, vijfendertig wijnhuizen en befaamd om de mouserende wijn spumante en moscato bianco di Canelli. Canelli beschikt over grote wijnkelders, ook wel aangeduid als ondergrondse kathedralen: *Cattedrali sotterranee*. De 13 kilometer aan kelders onder de stad staan op de Unesco Werelderfgoedlijst. Miljoenen flessen wijn liggen hier bij een constante temperatuur van 12 tot 14 graden Celcius.



We hebben een rondleiding en proeverij bij "Cantina Gancia" (http://www.gancia.it/gancia/public/template1.jsp?id_template=1&id_menu=73&menu_type=1&language_id=2&dt=1502790050845).

Als afsluiting van deze dag gaan we dineren in het uitstekende restaurant "Enoteca Canelli" (<http://ristoranteenotecacanelli.com>) om van de heerlijke Piëmontese keuken te genieten.

10 november.

Na het ontbijt gaan we omstreeks 9.30 met onze bus naar Barolo. We gaan in deze plaats naar het kasteel en wijnmuseum (<http://www.wimubarolo.it/en/wimu.php>) waar wijn en cultuur op een geweldige manier bij elkaar komen.



Rond het middaguur hebben we een lichte lunch waarna we naar Neive vertrekken met de bus. Hier gaan we op bezoek bij een nog nader te bepalen representatief wijnbedrijf waar we een wijnproeverij hebben (Barbaresco, Barbera, Dolcetto, Nebbiolo). Na de proeverij gaan we naar ons hotel. Er is tijd voor wat ontspanning en om ons op te frissen. Om 19.00 gaan we met de bus naar Canale voor een diner bij de verfijnde osteria van Davide Palluda, een sterrenchef in Piëmonte (<http://www.davidepalluda.it/osteria-dell-enoteca/osteria/>).

11 november.

Na het ontbijt gaan we omstreeks 9.30 uur met de bus naar Alba voor een bezoek aan de truffelfestiviteiten (<http://www.fieradeltartufo.org/2017/it/>). U bezoekt op eigen gelegenheid de festiviteiten waar een keur aan specialiteiten uit de streek te koop is.

Na de ongetwijfeld voortreffelijke (truffel)lunch die u zelf in kunt vullen gaan we omstreeks 14.30 met de bus naar Turijn.



Na aankomst in het centraal gelegen 4 sterren hotel "Concord" kunt u op eigen gelegenheid de stad bezoeken. Om 19.00 hebben we een gezamenlijke apericena. Dit is een uitgebreid aperitief met hapjes. We hebben de tijd om onze ervaringen en indrukken uit te wisselen. Na het eten kunt u op eigen gelegenheid het avond- en nachtleven van Turijn induiken.

12 november.

Na het ontbijt brengen wij u met de bus naar het vliegveld. We nemen afscheid en hopelijk kijkt u met veel plezier terug op fantastische dagen met ons in Piëmonte. Wij zullen er in ieder geval alles aan doen om u een onvergetelijke ervaring te bezorgen.



De reis kost €695,- p.p. op basis van een 2 persoonskamer. Prijs van een 1 persoonskamer is op aanvraag.

Inbegrepen in deze mooie reis is:

- 1 overnachting met ontbijt in een 4 sterren hotel in Turijn
- 2 overnachtingen met ontbijt in een luxe agriturismo
- 1 diner inclusief 3 glazen wijn in een toprestaurant in Canale
- 1 diner inclusief 3 glazen wijn in een toprestaurant in Canelli
- 1 apericena inclusief 2 glazen wijn in Turijn
- 1 welkomstdrank en lunch inclusief een glas wijn op de aankomstdag
- 1 proeverij van 4 wijnen op een representatief wijnbedrijf
- Bezoek aan het Tartufo festival in Alba
- Entree Barolo wijnmuseum en kasteel
- Lichte lunch inclusief 1 glas wijn in Barolo.
- Rondleiding in de historische wijnkelders en proeverij van 3 wijnen in Gancia
- 4 dagen vervoer per luxe bus

Niet inbegrepen is:

- Vervoer van Nederland - Italië en v.v. . Voor de heenreis de KLM vlucht in de ochtend vanaf Schiphol naar Turijn. Vertrektijd 9.30 Aankomsttijd Turijn 11.10. Voor de terugreis de vlucht van 11.40 van Turijn. Aankomst in Amsterdam 13.40.
- reisverzekering
- Lunch in Alba
- Truffeltoeslag als optie tijdens lunch en diners

Wijzigingen in het programma zijn mogelijk indien de omstandigheden dat vragen. In ieder geval zal dan naar gelijkwaardige alternatieven worden gezocht.

Boeken is mogelijk t/m 27 september. Minimum deelnemers is 12. Maximum is 18. Op 28 september wordt u geïnformeerd of de reis doorgaat. U kunt dan de vlucht(en) boeken.